

ROCK THE CASBAH

Duizend-en-één nachtenlang dromen in de mooiste paleizen van **MARRAKECH**, verdwalen in de steegjes van de medina van Fez en slapen in een bedoeïentent in de woestijn onder een eindeloze sterrenhemel. De adressen die je tijdens je komende Grand Tour door Marokko niet mag missen. — TEKST STEPHANIE PANDER

MARRAKECH: WOESTIJN- SPROOKJES BESTAAN

Met stip op één in het lijstje zonnige stedentripjes staat Marrakech: de oude medina, de Franse avenues met die prachtige hoge palmen en de eeuwig zeurende babouches-verkopers (ja, die willen we toch ook niet missen want we laten ons iedere keer weer verleiden tot de aanschaf van een paar van die puntige slofjes). Marrakech is van 'hippieliefje' uitgegroeid tot *glam-city*. Naast onze favoriete riads in de oude binnenstad lijkt de trend van superplekken die net buiten de stadsmuren openen, gestaag door te zetten.

01

FELLAH:

MEET THE ARTIST

IN RESIDENCE

Dit is de populaire *new kid on the block*. Modern, artistiek en toch onmiskenbaar Marokkaans. Naast een hotel is Fellah ook een *art-school*. Er is een heerlijke bibliotheek met duizend boeken, een hotelboerderij met rondscharrelende kippen en een van de twee hotel-restaurants wordt gerund door *locals* uit een naburig dorp. fellah-hotel.com





02

**DAR ZIADA:
CALL IT YOUR OWN
(FOR A WEEK)**

Een privévilla tussen de sinaasappelbomen waar je vanuit de *infinity pool* een betoverend uitzicht op het Atlasgebergte hebt. Of de *fully staffed*, eco-Lagoon lodge in het dromerige kustdorpje Qualidia. Het huis is ingericht met vintage meubelen, en aan de muren hangt werk van Damien Hirst en Rachel Howard. Via Boutique Souk huur je de mooiste privéhuizen in en rondom Marrakech. Onze favoriet: landgoed Dar Ziada.

Het voelt alsof je een magazine binnen stapt en dat klopt, want Dar Ziada sierde eerder de pagina's van internationale woon- en kunsttijdschriften.
boutiquesouk.com



03

**SELMAN:
VOOR PAARDENMEISJES**

Alleen al vanwege de stal met prachtige Arabische volbloedpaarden en de Chenot Spa is een nachtje slapen in 't Selman een heerlijk cadeau voor jezelf. selman-marrakech.com



04

**LIGLESIA HOTEL:
LOGEREN IN HEMELSE
SFEREN**

De eigenaren van Beldi Country Club openden recent een tweede hotel in een oude kerk in El Jadida, ruim twee uur rijden van Marrakech.
liglesia.com



05

EL FENN: KUNSTENAARS ENCLAVE

We weten dat we je nu niets nieuws vertellen maar... El Fenn (in de medina) mag in dit lijstje Marokkaanse favorieten niet ontbreken. El Fenn is ingericht door Vanessa Branson (de zus van Virgin-miljonair Richard) en houdt het midden tussen een Marokkaans paleis en een kunstgalerie.

Ruim twintig kamers en suites met oversized badkamers, een indoor hamam en aangekleed met kunstwerken uit de privécollectie van Vanessa zelf. el-fenn.com



© David Loftus
© Joanna Vestey



06

**P'TIT HABIBI:
MAAR VIJF KAMERS.**

Dit kleine riad in de noordpunt van de medina voelt als een privéhuus. Boek de romantische White Room met op het balkon een knusse 'b'hoo' (soort buiten-bedstee) met rozenkussens. ptithabibi.com



07

**VILLA DES ORANGERS:
NIET HIP, WEL KLASSIEK**

Het medina-adres voor de liefhebber van antieke tapijten, mozaïeken, traditioneel Marokkaans pleisterwerk en keramiek. De binnentuin is adembenemend mooi en de rest is eigenlijk een beetje als een museum waar je alles mag aanraken en gebruiken. villadesorangers.com





10

TOP-3 ETEN IN MARRAKECH

8 AL FASSIA GUÉLIZ

Een van de weinige restaurant in Marrakech waar je niet vastzit aan een compleet menu, maar waar je ook gewoon een salade mag bestellen. Al Fassia wordt gerund door vrouwen en dat is in deze Marokkaanse mannenwereld ook weleens lekker. alfassia.com

9 GRAND CAFÉ DE LA

POSTE Het wordt genoemd als een van de beste restaurants van Marokko. Maar wat vooral een reden is hierheen te gaan: de heerlijke

lichte lunches (een welkome afwisseling na alle tajine-schotels) en het mondaine publiek dat hier komt tijdens het aperitiefuurtje of één van de vele literaire avondjes.

grandcafedelaposte.com

10 TERRASSE DES EPICES

Het bestbewaarde geheim van de medina is het dakterras van Terrace des Epices, waar je geweldig zit (hoog boven alle drukte), een prachtig uitzicht hebt en ook nog eens fijn mensen kunt kijken. Bestel de tajine van de dag. terrassedesepices.com



12

Essaouira: terug naar de kust

Toen het in de hoogtijdagen van het hippietijdperk te druk begon te worden in de smalle steegjes van Marrakech, waren Jimi Hendrix en Frank Zappa de eersten die uitweken naar het *laid-back* kustplaatje Essaouira (2,5 uur rijden van Marrakech door olijfboomgaarden en langs stoffige dorpjes). Je kunt er kitesurfen, kameelrijden op het strand, gegrilde sardientjes eten bij Le Chalet de la Plage en slapen in een van de dieprode kamers van

12 JARDIN DES DOUARS.

jardindesdouars.com



13

Ook leuk: 13 DAR BEIDA is een swingend vakantiehuis met de sfeer van de jaren 60. Alles is lekker licht en fris. Het ligt in de smalle straatjes van de kleine medina, maar je loopt in tien minuten naar het strand. Er is plaats voor acht personen dus nodig maar uit die vrienden. castlesinthesand.com

JARDIN MAJORELLE: DE INSPIRERENDE TUIN VAN YVES

Wandelen in de Jardin Majorelle, de tuin met villa die in 1980 door Yves Saint Laurent en Pierre Bergé uit de handen van vastgoedjongens werd gered. De couturier ging er gedeeltelijk wonen en liet zich inspireren door de prachtige tuin.

jardinmajorelle.com



Muntthee in de woestijn

Een *grand tour* door Marokko is niet compleet zonder een bezoek aan de woestijn. Hoewel het eco-resort **14 LA PAUSE** (en setje lemen hutten met strodaken) maar dertig kilometer van Marrakech ligt, voelt deze plek als woestijn. De Fransman Frédéric Alaïme liet zijn droomresort bouwen in een kleine oase waar olijfbomen groeien en ondanks de droge hitte een kleine hotelmoestuin standhoudt. Veel meer dan muntthee drinken en op een kameel de woestijn in, is er niet te doen. Als de avond valt, gaan de kaarsen aan, want elektriciteit is er niet. Welkom in een romantische scène uit Bertolucci's *The Sheltering Sky*! lapause-marrakech.com Op zoek naar *the real thing*? Steek dan het Atlasgebergte over naar 'de vallei van de duizend kashbah's'. Een van de mooiste en grootste van de verzameling woestijnsteden is Skoura. Daar ligt ook **15 DAR AHLAM**. Het is een labyrint van gangen, salons, binnentuinen en terrassen. De gasten mogen zelf aangeven wanneer ze willen eten, maar de locatie is iedere dag weer een verrassing. Zo werd onze lunch geser-



14

veerd aan een lage tafel met kussens eromheen onder een vijgenboom; het diner aan een kleine ronde tafel in de met kaarsen verlichte binnentuin. Dar Alham is de perfecte uitvalsbasis voor een tocht dieper de Sahara in. Het hotel organiseert meerdaagse tochten compleet met gids, kamelen en bedoeïenentent. relaischateaux.com



15

17



16

FEZ: VERLOREN IN DE TIJD

Fez in de schaduw van jetset-zus Marrakech? Ze moeten er in de historische universiteitsstad hard om lachen. Fez heeft een eigen magie, het is de ziel van het echte Marokko en... ze hebben de grootste medina van het land. Het beste wat je kunt doen is je daarin storten en verdwalen. En als het je rond het middaguur lukt uit te komen bij **16 CAFE CLOCK**, bestel dan de falafel of de kamelenburger. cafeclock.com Voor de nacht: reserveer een van de zes prachtig gerenoveerde kamers in het historische **17 DAR SEFFARINE**. darseffarine.com



18



Philippe Gromelle Orange

18

DAR AL HOSSOUN: PARADIJSELIJKE TUIN EN SPA

Zodra we na een lange, stoffige autorit de muren van Dar Al Hossoun binnenrijden weten wij zeker: dit is het paradijs! Nog even los van de heerlijke kamers, is er die enorme tuin, waar papaja's en bananen groeien. Statige pauwen wandelen langs het vijftienvijftig meter lange zwembad waar je 's ochtends als iedereen nog slaapt, je baantjes kan trekken. Neem vooral ook een *gommage*-behandeling in de spa en eet tajine op het dak bij zons-
ondergang. alhossoun.com

David Loftus

advertentie